



Οι γιορτές περάσαν... και τώρα τί;

Ο Υιός του Θεού έλαβε σάρκα! Ο τέλειος Θεός έγινε και τέλειος άνθρωπος για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην σωτηρία. Υπέστη περιτομή ώστε να εκπληρώσει τον νόμο εκείνος που φώτισε τους προφήτες να προφητεύσουν για τον ερχομό Του. Βαπτίζεται στον Ιορδάνη και στους ανθρώπους φανερώνεται ότι ο Θεός υπάρχει ως Τριάδα με μία ουσία αλλά τρία πρόσωπα κάνοντας το βάπτισμα του Προδρόμου βάπτισμα αγίου Πνεύματος ανοίγοντας την πύλη της σωτηρίας.

Μαζί με τις εορτές του Κυρίου, εορτάσαμε την κυρία Θεοτόκο η οποία δέχθηκε να γίνει η μητέρα του Θεανθρώπου και να υπομείνει την «ρομφαία» στη καρδιά της από αυτή την υπακοή που έκανε στο θέλημα του Κυρίου για την σωτηρία του κόσμου. Τον δίκαιο Ιωσήφ ο οποίος υπομονετικά ανέλαβε την φροντίδα αυτής και του Υιού της. Εορτάσαμε τον άγιο Στέφανο και τα άγια Νήπια. Τον μεν άγιο Στέφανο ως συνειδητό μάρτυρα του Κυρίου, τα δε άγια Νήπια ως τα αθώα θύματα της ιστορίας από τον μανιώδη πόθο του ανθρώπου για εξουσία και επιβολή στους αδυνάτους ενάντια σε ό,τι ο Θεός πρεσβεύει για τους ανθρώπους. Με τον δίκαιο Ιωσήφ εορτάσαμε και τον πρώτο ιεράρχη της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τον άγιο Ιάκωβο αδελφό του Κυρίου μας. Επίσης την πρώτη του έτους τον μέγα άγιο Βασίλειο ο οποίος υπήρξε σπουδαίος θεολόγος, μέγας πανεπιστήμων και φιλάνθρωπος. Την επόμενη μέρα της εορτής των Θεοφανείων εκείνον που βάπτιζε στο νερό όσους εξομολογούμενοι είχαν αποδεχτεί το κήρυγμά του για μετάνοια και προετοιμάζονταν για την έλευση του μεσσία. Τέλος, με όλα τα παραπάνω ο κόσμος πανηγύρισε για τον ερχομό του νέου έτους.

Πράγματι μία περίοδος με πολλές εορτές οι οποίες εκτός από τις όμορφες ακολουθίες συνδυάζονται με επισκέψεις σε αγαπημένα πρόσωπα, αγορές δώρων, εξόδους για διασκέδαση, εορταστικούς στολισμούς και πολλών λογιών «έθιμα και παραδόσεις» τα οποία τελειώνουν μέχρι να έρθει ξανά η γιορτινή περίοδος του χρόνου.

Για τους περισσότερους ανθρώπους οι γιορτές ήταν μία ευκαιρία για ξεγνοιασιά και ξεκούραση, να ξεφύγουν από την ρουτίνα και να αφήσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν για λίγο στην άκρη. Τους απασχολεί πιο πολύ να προσεγγίσουν τις εορτές με ένα τρόπο κάπως επιφανειακό χωρίς να ωφεληθούν από το βαθύτερο νόημα των γεγονότων και προσώπων που εορτάζουμε.

Οι εορτές όμως, και ιδιαίτερα για τους χριστιανούς, δεν είναι μία ευκαιρία για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα αλλά να έχουμε στραμμένο το νου στην αιωνιότητα. Κάθε εορτή έχει σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Μέσα από τις εορτές προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου. Να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα της ύπαρξής και πώς πρέπει να βιώνουμε τη ζωή μας. Είναι οδηγοί που δείχνουν το μονοπάτι που πρέπει να πορευθούμε για να φτάσουμε με την χάρη του Θεού στον υψηλό προορισμό μας. Επαναλαμβάνονται για να μας κρατούν σε εγρήγορση και αν κάποια στιγμή τείνουμε να ξεφύγουμε μας βοηθούν να επιστρέψουμε στην ορθή πορεία χωρίς να λησμονούμε το στόχο μας και αυτό δεν πρέπει να το προσπερνάμε έτσι απλά.

Οι γιορτές αν θέλουμε πράγματι να ωφελούμαστε από αυτές θα πρέπει να βιώνονται πρωτίστως πνευματικά και αληθινά χωρίς να τις περιτριγυρίζουν μύθοι και άσχετες, ή ακόμη χειρότερα, ενάντιες με το περιεχόμενό τους «παραδώσεις» και συνήθειες οι οποίες μας στερούν τη δυνατότητα να ωφεληθούμε από αυτές. Αν καταφέρουμε να εντρυφήσουμε λίγο στο αληθινό νόημα των εορτών τότε κάθε φορά μετά από αυτές θα βγαίνουμε ανανεωμένοι, γεμάτοι φως και ελπίδα. Όμως ποια είναι αυτή η ελπίδα;

Η ελπίδα που φέρνει ο Χριστός για το πόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο ο Θεός ώστε να δώσει τον μονογενή Του Υιό για να σωθεί ο κόσμος μέσα από Αυτόν. Έχοντας αυτή την προοπτική μπορούμε, αναλογιζόμενοι τις ατέλειες μας, συνεχώς να προοδεύουμε χωρίς να μας απελπίζει τίποτα γιατί θα έχουμε στραμμένα το βλέμμα, το νου και την καρδιά μας στο Χριστό διότι αυτός είναι η βοήθειά μας και η προοπτική της ζωής μας. Έτσι δεν θα ξοδεύεται χωρίς νόημα στο πέρασμα του χρόνου αλλά θα είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι με τον Χριστό συνοδοιπόρο προς την αιωνιότητα!

Αρχιμ. Φώτιος Καραδήμας

Ο άγιος Βασίλειος, ο άγιος Νικόλαος και ο Santa Claus!

Ο άγιος Βασίλειος γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Γονείς του ήταν οι άγιοι Βασίλειος και Εμμέλεια ενώ είχε και άλλα αδέλφια μεταξύ των οποίων ήταν οι άγιοι Γρηγόριος Νύσσης, Ναυκράτιος, Μακρίνα και Πέτρος Σεβαστείας.

Τα πρώτα χρόνια έζησε κοντά στην γιαγιά του Μακρίνα και μετά με την αδελφή του Μακρίνα. Τη παιδεία του ανέλαβε ο πατέρας του μέχρι που κοιμήθηκε. Συνέχισε τις σπουδές του κοντά στον γνωστό φιλόσοφο Λιβάνιο στη Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα που έγινε φίλος με τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Εκεί φοίτησε στην σχολή του Προαιρεσίου ενός σπουδαίου χριστιανού φιλοσόφου.

Το 364 και ενώ είχε επιστρέψει στην Καισάρεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Ευσέβιο Καισαρείας τον οποίον και αντικατέστησε ως επίσκοπος Καισαρείας. Ανέπτυξε σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό έργο έως ότου κοιμήθηκε την 1^η Ιανουαρίου του έτους 379 σε ηλικία 49 ετών.

Αυτόν τον μεγάλο άγιο επηρεασμένοι από τον καταναλωτισμό της σύγχρονης κοινωνίας τον συγχέουμε με τον κοκκινοφορεμένο και με άσπρη γενειάδα ευτραφή παππούλη του οποίου η μορφή και ό,τι πρεσβεύει είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με το πρόσωπο και το ήθος του μεγάλου Βασιλείου. Αυτή η καρικατούρα που ονομάζουμε «Αη Βασίλη» είναι η παραποιημένη μορφή του αγίου Νικολάου ο οποίος στα ολλανδικά καλείται Sinterklaas, και στα αγγλικά ως Santa Claus. Η σημερινή παραποιημένη μορφή του πηγάζει από διάφορα παραμύθια τον 19^ο αιώνα αναμιγμένα μαζί με μύθους της δυτικής Ευρώπης κυρίως οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία σχέση με το αληθινό πρόσωπο του αγίου.

Άραγε, πόσο αφελείς είμαστε να ανταλλάξουμε τα αγιασμένα πρόσωπα των αγίων και τις αρετές τους με κάτι που δεν έχει να μας προσφέρει απολύτως τίποτα το ουσιώδες ή ωφέλιμο και μάλιστα να παραμυθιάζουμε τα παιδιά αντί να τους διδάσκουμε το ήθος και τις αρετές των αγίων; Αντί της μαγείας των ξωτικών από τον Βόρειο Πόλο με τα ανούσια δώρα, ας επιλέγουμε την θεία ευλογία που μας φέρνει ο άγιος και να μιμηθούμε τις αρετές του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

13 Σάββατον μετὰ τὰ Φῶτα.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.

14 † KYRIAKH META TA PHOTIA. Απόδοσις τῶν Θεοφανείων.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:45' ἡ θεία λειτουργία.

16 Τρίτη. 17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ.

17 Τετάρτη. Άντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ.

18 Πέμπτη. Αθανασίου καὶ Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

19 Παρασκευὴ. 17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ.

20 Σάββατον. Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.

21. † KYRIAKH IB' LOYKA. Μαζίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:45' ἡ θεία λειτουργία.

24 Τετάρτη. 17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ.

25 Πέμπτη. Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ ἀρχιεπ. Κων/πόλεως τοῦ Θεολόγου.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

26 Παρασκευὴ. 17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ.

27 Σάββατον. Ιωάννου ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.

28 † KYRIAKH IE' LOYKA Έφραΐμ τοῦ Σύρου.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:45' ἡ θεία λειτουργία.

29 Δευτέρα. 17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἐσπερινοῦ.

30 Τρίτη. Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν.

07:30' Ή ακολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:45' ἡ θεία λειτουργία.

31 Τετάρτη. 17:00' Ή ακολουθία τοῦ ἀγιασμοῦ.

"ΤΔΩΡ ΖΩΗΣ"

Μηνιαία ἑκδοση του Ενοριακού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Πατησίων.

Ζαχαρία Παπαντωνίου 65, Τηλ/Fax: 210 8313 403, Τ.Κ. 111 45, ΑΘΗΝΑ

Υπεύθυνος ύλης: Αρχιμ. Φώτιος Καραδήμας Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου

Ιστοσελίδα I.N.: www.zoodochos.gr • E-mail: contact@zoodochos.gr